

Voor Tim

De eerste keer dat ik je zag zal ik nooit vergeten. Ik kwam naar Humphrey kijken voor een dekking van Bixa en zag alleen jouw met je hamburger in je bek. Humphrey zat alleen maar achter de bank te blaffen. Jij kreeg er geen genoeg van om gedurende het hele bezoek je hamburger te blijven brengen. Gooi hem toch weg a.u.b!!!!!!! en nog eens en nog eens en nog eens tot vervelens toe dat vochtige ding op mijn schoot leggen.

Irene en ik werden vrienden.

Logeerpartij nummer één tijdens een schoolkamp ,meen ik. Irene ongerust of jij je wel vrij zou voelen bij mij. De foto op je rug op de bank met alle vier de poten in de lucht zorgde (de eerste avond al gemailed) voor rust bij het vrouwtje.

Op de behendigheidswedstijden kwamen de tentjes steeds dichter bijeen. Jij vond het aan de geitenpin zitten niet zo leuk, en in de bench helemaal niet. Gelukkig was je met het oostenrijkse net, waar de hele familie Cocker en Co binnenin past. Soms dondert het vrouwtje er wel over omdat de noppen van haar schoenen blijven hangen.

Steeds meer kom je bij mij logeren. Mijn speelgoed mand is snel gevonden. Hoeveel ballen met en zonder piep ik bezit weet ik weer na jouw bezoek!!! Een meester in snel uitpakken was je.

Eerst slapen in de gang met een traphek, de laatste keren zonder. 's Nachts gesnuif aan mijn bed. Jij staat er. 's Ochtends kwam je weer kijken, en ik zei je kom maar even bij me liggen. Wat een ellende dat er bij mij een KAT in bed onder de dekens blijkt te liggen. Je viel zowat uit bed (en dat is bij mij nogal hoog).

De keer dat je boxer Jasper, die wat onstuielig naar jouw harem kwam rennen (zoals alleen een jonge boxer kan) luid blaffend naar de andere kant van de sloot joeg, zal ik nooit vergeten. Ik had tot die tijd nooit beseft dat jij vond dat het JOUW meiden waren. Ondanks de trouwpartijen van je vriend Humphrey met Bixa. Toch een herdertrekje?

De race partijen met Tsuga. Van de ene bank in de serre, naar de andere in de voorkamer. Je was mijn cockers op het voetbalveld te snel af. Je had altijd de bal!!! Met twee ballen ging het soms goed dat er ook één overbleef voor een Cocker. Dan die ballen in de jaszak stoppen om door te lopen naar huis; natuurlijk in een plastic zakje, want die vieze nat gesabbelde tennisballen zijn geen pretje in je jaszak.

Alle reacties van mensen in het bos; zoveel honden en hij dan hoort die er ook bij? Ja dat is een supercocker. En wat ziet hij eruit, wat heeft hij?

Het is een beetje dubbel, dat juist ik je geholpen heb om over de regenboogbrug te gaan. Ik die zoveel van je heb genoten. Maar *daarom* heb ik het ook gedaan. Je had helemaal niet door waarom je een prik van me kreeg. Die kreeg je immers vaker! Die kennelhoest prikken waren ook niet leuk. Samen hebben we aan je mand zitten snotteren. Het ga je goed, man . Aan de andere kant van de regenboog brug kun je wer plezier maken, zonder pijn zeggen ze. En dat zullen we dan maar geloven.

Lieve Tim, Je cockeroren zijn nooit gebreid.

Je blijft in onze herinnering een speciaal plekje houden als **Ome Tim**.

Finet, met je harem Balou, Bell, Bixa, Tsuga en je jongste Sylke.